

# SJORS

van de Rebellenclub







# de mijn van PAPPY





# EMASHEY

Als de sheriff het opneemt voor de bedrogen Papy Emashey, wil de bevolking van Oldgoldtown de boeven meteen ophangen.











DE BEER IS DOOD!  
MENEER MARTIN EN BOB  
HEBBEN DE BEER  
OVERWONNEN!

ZEG, SCHEP  
NIET ZO OP!



MIJN JONGE  
BROEDER HEEFT ZICH  
ZEER MOEDIG  
GETOOND!

ALS JULLIE NIET  
NET OP TIJD GEKOMEN  
WAREN, WAS HET MIS-  
SCHIEN HEEL ANDERS  
AFGELOPEN!



DE KOGELS  
HEBBEN HEM PRE-  
CIES IN HET HART  
GETROFFEN.

WE ZULLEN NOOIT WETEN  
OF HET MIJN KOGELS WAREN  
DAN WEL DIE VAN JULLIE.



IN HET KAMP GEBRUIKEN ONZE  
VRIENDEN EEN STEVIGE MAALTIJD.  
MARTIN KRIJGT DE HUID VAN DE  
BEER ALS BELONING.



ZIET MIJN BROEDER  
OOK DIE VIER LICHTEN  
DE PUNTEN IN DE  
DUISTERNIS?



JA,  
TWEDE MANNEN  
BESPIEDEN  
ONS.

LAAT MIJN  
BROEDER DE LINKSE  
VOOR ZIJN REKENING  
NEMEN.



ALS DE SPIONNEN DAKOTA'S ZIJN,  
ZULLEN DE POGINGEN VAN ONZE  
VRIENDEN OM DE BEREJAGER TE  
BEVRIJDEN NUTTELOOS ZIJN.



OLD SHATTERHAND EN WINNETOU  
MAKEN ZICH KLAAR OM VANAF DE  
KNIE TE SCHIETEN ZONDER HET  
GEWEER AAN DE SCHOUDER TE  
BRENGEN.



# een YANKEE



aan het hof van  
**KONING ARTHUR**



NAAR DE ROMAN VAN MARK TWAIN

Hank Morgan is op vreemde wijze in de middeleeuwen terechtgekomen en wordt aan het hof van koning Arthur beschouwd als een groot tovenaars.











## RAADSELS ROND DE

Duc is bezig  
Daisy Emerson alias juffrouw Sally  
geld af te persen. Onze vriendinnen  
willen haar helpen  
en nemen haar mee naar de stad.

# EDELWEISS-SCHOOL





ONZE VRIENDINNEN ZIJN INTUSSEN IN DE STAD AANGEKOMEN...





Tiger Joe  
is tot de maharadja  
doorgedrongen...

# DREIGING over





# GOPAL

een avontuur van **TIGER JOE**







# Avontuur in de









# Billie Turf

het dikste studentje ter wereld









# pollie en olivier als lijfwacht

door David Scott Daniell • illustraties Doughty

„Polly and Oliver pursued”, uitgave van Jonathan Cape, Londen

## HOOFDSTUK 1

### *De koninklijke lijfwacht*

Het honderdelfde regiment van de Britse infanterie had onder een brandende zon vier etappes afgelegd langs hobbelige en stoffige Spaanse wegen. Op het ritme van het korps tamboers en pijpers hadden de soldaten, ondanks de last die hun ongemakkelijke rode tunieken hun bezorgden, urenlang de hitte en dorst koppig wecrstaan. Nu de dagmars er eindelijk opzat, namen ze er hun gemak van te midden van de in keurig nette rijen opgezette tenten, terwijl de rook van de kampvuren traag de warme lucht in kringelde.

Sergeant Trott zat op een vouwstoeltje voor de ingang van zijn tent met een blikken kan thee in zijn handen. Hij had zijn uniformjas uitgetrokken, zijn zwartleren patroongordel afgelegd en zich vervolgens ook ontdaan van zijn dik onder het stof geraakte slobkousen. Zijn sjako met de koperen plaat ervoor, waar het nummer van zijn regiment in was gegraveerd, lag naast hem op de grond, met erbovenop de korte spies, die hij als het belangrijkste teken van zijn waardigheid beschouwde. Hij had de mouwen van zijn grijze wollen hemd opgerold en hij was zo blij als een kind dat hij zijn vermoeide voeten een beetje rust kon gunnen.

„Heb je er genoeg suiker in gedaan, beste meid?” vroeg hij voor alle zekerheid aan zijn dochter, ofschoon hij wist dat hij altijd op zijn wenken bediend werd.

„Ja, hoor,” antwoordde Pollie, die in de tent bezig was met het opmaken van haar vaders bed.

„Waar zit Olivier eigenlijk?” wilde de sergeant weten.

„O, die is gaan zwemmen in de rivier, samen met Ginger Pudden en nog een paar tamboers.”

Sergeant Trott nipte voorzichtig aan zijn thee en liet een goedkeurend gesmak horen. „Hij heeft zijn uitrusting natuurlijk weer zo slordig mogelijk op een hoop gesmeten,” mopperde hij binnensmonds. „Het zou me zelfs niet verwonderen als hij met zijn

trommelriem om het water in is gedoken. Die jonge tamboers van tegenwoordig hebben niets anders aan het hoofd dan plezier maken. Veertig jaar geleden, toen ik in ditzelfde regiment voor het vak werd opgeleid, ging het toch maar heel anders toe.”

Even later kwam Pollie naar buiten. Ze droeg een lilakleurige jurk, die scherp afstak tegen het diepe bruin van haar gezicht en armen en tegen haar vlasachtige haren, die zo lang waren gebleekt in de felle Spaanse zon, dat ze beslist niet lichter meer konden worden.

„Dat is niet eerlijk, vader,” zei ze pruilend. „U weet best dat Olivier zo trots is als een pauw op zijn baantje en dat er op zijn uitrusting nooit iets is aan te merken. Er is in het hele regiment geen nettere tamboer te vinden. En in de rest van de brigade ook niet.”

Sergeant Trott dronk met welbehagen zijn thee en wierp zijn dochter over de rand van zijn kannetje een zijdelingse blik toe. „Stil maar,” zei hij met een grijns, „dat neefje van jou kan in jouw ogen nou eenmaal geen kwaad doen; dat hoor ik nu al een jaar of wat.”

„Nou, u hoeft in ieder geval niet altijd zo op hem af te geven.”

„Maar dat doe ik toch voor zijn eigen bestwil, meisje! Aangezien hij ook een neef van mij is, voel ik mij er verantwoordelijk voor dat hij opgroeit tot een ordentelijk soldaat. Is er nog een beetje thee, Pollie? Ik zie daar in de verte soldaat Pilchard aankomen en ik heb zo'n idee dat die ook wel graag het zand eens uit zijn keel wil spoelen.”

Pilchard, een lange, magere man van middelbare leeftijd, kwam langzaam naderbij. Hij droeg nog steeds zijn tuniek met sjako, om de eenvoudige reden dat hij nog geen vrijaf had, en hij pufte van de hitte. Hij was prachtig bruin geworden, maar doordat zijn lange, smalle neus wel een beetje aan een lichtgele snavel deed denken, liep hij er wat komisch bij. Hij bleef recht tegenover sergeant Trott staan en sprong in de houding.

„Korporaal Humblebucket laat u weten, sergeant, dat hij de tenten van uw compagnie heeft geïnspecteerd en

dat hij alles in orde heeft bevonden.”

„Dank je wel, Pilchard. Zijn de rantsoenen al onder de manschappen verdeeld?”

„Ze hebben allemaal hun rechtmatig aandeel gekregen, sergeant.”

„Prachtig.”

Op dit ogenblik kwam Pollie met een nieuwe kan thee uit de tent tevoorschijn.

„U lust zeker ook wel een bekertje, oom Pharao?” vroeg ze.

Soldaat Pilchard stond nog steeds in de houding. „Geen bezwaar, sergeant?” vroeg hij.

„Geen bezwaar, soldaat. Op de plaats rust, kerel. Voor vandaag is het welletjes. Ga er maar eens rustig bij zitten. Heb je voor mij ook nog een slokje, Pollie?”

Soldaat Pilchard ontdeed zich met kennelijk genoegen van zijn gordel en maakte zijn tuniek los. Nadat hij zijn sjako op de grond had gelegd, ging hij met zijn rug tegen een paal naast de sergeant zitten.

„Wat moesten we toch beginnen als we jou niet hadden, Pollie!” zei hij. „Bij de oren en de staart van de sfinx van Egypte, ik zou niet weten hoe we dan aan zulke verrukkelijke thee moesten komen.”

Pollie vulde ook de kroes van haar vader nog eens en de beide militairen genoten op hun akkertje van deze kleine traktatie. Ondanks het verschil in rang waren het gezworen kameraden. Er werd in het regiment verteld dat Pilchard bij herhaling een promotie tot korporaal had afgewezen, omdat hij een man zonder enige eerbij was. Hij kende Pollie al van haar geboorte af, doordat hij al geruime tijd bij het regiment had gediend toen zij tijdens een veldtocht in West-Indië het levenslicht had aanschouwd. Haar moeder was daar gestorven. Pilchard had in 1801 onder generaal Abercromby gediend in Egypte. Als gevolg van zijn spreekwoordelijk ontzag voor de sfinx die hij daar had gezien, was hem de bijnaam van Pharao Pilchard ten deel gevallen. Pollie en Olivier noemden hem nooit anders dan oom Pharao.

De stilte werd verbroken toen tussen de tenten opeens een jongen te voor-



schijn kwam, die in zijn haast om sergeant Trott op te zoeken als een balletdanser over de stormlijnen sprong. Hij droeg alleen een handdoek om zijn middel en was nog kletsnat van het zwemmen in de rivier.

„Moet u horen, oom Reuben,” riep hij de sergeant al uit de verte toe. „Ik was daarnet bijna aan de overkant en toen...”

Zijn oom viel hem bars in de rede. „Tamboer Crow,” bromde hij, „is me dat een manier om voor de oudste sergeant van je compagnie te verschijnen? Ben je de voorschriften vergeten? Is er bij jou dan geen greintje discipline meer over? Je weet toch zeker langzamerhand wel hoe het hoort? Of niet soms?”

Olivier sprong onmiddellijk in de houding en moest voordat hij ook maar een woord kon uitbrengen, eerst eens een paar maal slikken.

„Neem me niet kwalijk, sergeant,” stotterde hij tenslotte met een vuurrode kleur. „Het spijt me.”

„Dat is maar goed ook, tamboer!” bulderde Trott. „Waar moet het heen met dit regiment, als het zo doorgaat? Wat moet er op die manier van het Britse leger terechtkomen?”

„Mag ik u wat zeggen, sergeant?” vroeg Olivier schuchter, toen zijn meerdere abrupt zweeg.

„Nou, wat is er?”

„Toen ik daarnet aan het zwemmen was, oom, zag ik opeens een prachtig uitgedoste cavalerieofficier het kamp binnenrijden. Hij had blijkbaar hard gereden, want zijn paard zat van onder tot boven onder het schuim. Het was een schitterende grijze hengst, om zo te zien een echt raspaard. Hij was nog maar amper afgestegen, of hij rende al de tent van de kolonel binnen. Ik heb net zo'n idee dat het een koerier van de generaal is.”

„Zo, zo,” zei sergeant Trott verrast. „Dat is inderdaad groot nieuws. Het kon weleens betekenen dat we een bijzondere opdracht hebben gekregen!”

„En dat betekent weer dat er weleens moeilijkheden op komst zouden kunnen zijn,” opperde soldaat Pilchard. „En dan is het gedaan met het rustig langs de kust marcheren. Ik voel gewoon dat er iets in de lucht zit.”

„Bedoelt u dat we aan een veldtocht gaan deelnemen?” vroeg Olivier met een blos van opwindning. „Tegen de Fransen?”

Het nieuws werd van alle kanten bekeken. Niemand wist precies wat hij eruit moest afleiden. Het kon zijn dat het regiment voorbestemd was om naar Gibraltar te trekken, maar evengoed dat het zich moest inschepen

naar India. Misschien stond er inderdaad een veldtocht tegen de Fransen te wachten, wier voorste verkenner op nog geen zestien kilometer afstand waren gesignaleerd, maar het was evenmin uitgesloten dat de generaal alleen maar van plan was om eens op inspectie te komen, in welk geval er urenlang moest worden geschrobd en gepoetst.

Voor iedereen die zich in de buurt van de tent van de kolonel ophield, was het duidelijk dat er iets bijzonders aan de hand was. Eerst bleef kapitein Percy Fitzjames, koerier van de staf van generaal Buckley Cavendish, meer dan tien minuten met de regimentscommandant in gesprek. Vervolgens werd kapitein Fairclough ontboden en tenslotte moest vaandrig Peter Boscowen op het toneel verschijnen.

De kolonel keek Boscowen een ogenblik aan, alsof hij hem op zijn juiste waarde probeerde te schatten. Daarna zei hij: „Ik heb een speciale opdracht voor je. Een interessante en hoogst belangrijke opdracht.”

„Jawel, kolonel,” zei Boscowen met de aan zijn meerdere verschuldigde eerbied. Er begonnen hem al allerlei strijdtönen door het hoofd te spoken. Misschien zat er zelfs wel een promotiekans voor hem in!

„Moet u horen, oom Reuben,” riep hij de sergeant al uit de verte toe. „Ik was daarnet bijna aan de overkant en toen...”







„Je bent dus verantwoordelijk voor de tocht naar het kasteel, voor de veiligheid van Zijne Hoogheid en voor het ordelijke verloop van zijn reis naar Agulea.”

„Kapitein Fitzjames heeft me zo juist een order van generaal Caven-dish overgebracht, waarvoor ik de diensten van een jonge officier nodig heb. Onder goedkeuring van je compa-gniescommandant heb ik jou er-voor uitgekozen.”

Kapitein Fairclough, die naast de tafel van de kolonel zat, knikte in-stemmend. „Ik ben ervan overtuigd dat u een goede keus heeft gedaan, kolonel.”

„Dank u zeer, kolonel, kapitein,” zei Boscowen, terwijl hij met zijn lin-kerhand het gestel van zijn zwaard omkleemde.

„Ik zal je de zaak zo duidelijk moge-lijk uitleggen,” hernam de kolonel. „Kapitein Fitzjames zal mijn verhaal wel aanvullen voor zover dat nodig mocht zijn.”

Boscowen wierp een zijdelingse blik op de stafofficier, die in een hoek van de tent in zijn schitterende uniform, met een indrukwekkende sabel aan zijn zijde, belangstellend toelisterde. Kapitein Fitzjames had inderdaad een martiale snor, die bijna tot aan zijn oren doorliep.

„Zoals je weet,” ging de kolonel voort, „houdt het Franse leger grote delen van Spanje bezet. Twee jaar ge-

leden heeft Bonaparte zich tot keizer van Frankrijk laten kronen. Vorig jaar is hij koning van Italië geworden. Dit jaar, volgend jaar, niemand weet precies wanneer, stoot hij de koning van Spanje van zijn troon, om er of-wel zelf op te gaan zitten, ofwel een van zijn broers er gelukkig mee te maken.”

Van dit verhaal over hoge politiek begreep Boscowen niet erg veel. Hij vroeg zich af, wat zijn speciale op-dracht te maken kon hebben met koningen en tronen. Maar om elke verkeerde indruk te vermijden, ging hij nog wat strakker in de houding

„Het is prins Louis,” zei kapitein Fitzjames. „Te oordelen naar wat je zo over hem hoort, beslist geen laf-aard.”

Opnieuw nam de kolonel het woord. „De prins komt onder bescherming te staan van een Britse afdeling voet-volk. Hij heeft zijn intrek genomen in een kasteel dat ongeveer een dagmars van hier is verwijderd. Vandaar moet hij worden begeleid naar het haven-stadje Agulea. Daar legt vrijdag bij het krieken van de dag een Brits fregat aan om hem mee te nemen.”

„Dat is de *Dolfin*,” voegde ka-pitein Fitzjames eraan toe. „Het is een schip met tweëndertig stukken ge-schut en het staat onder bevel van kapitein Blake.”

„Jawel, kolonel, kapitein,” zei Bos-cowen weer. Het drong heel geleidelijk tot hem door wat er van hem werd verlangd en in zijn gedachten haalde hij de Spaanse adel, het Britse hof en de hele Middellandse-zeevloot grondig door elkaar.

„Ik heb jou uitgekozen, Boscowen,” zei de kolonel, „om op te treden als aanvoerder van de afdeling, die in totaal twintig man zal tellen. Je bent dus verantwoordelijk voor de tocht naar het kasteel, voor de veiligheid van Zijne Hoogheid en voor het orde-lijke verloop van zijn reis naar Agulea.”

„Ik begrijp het, kolonel,” antwoord-de de vaandrig, zonder de teleurstel-ling over de inhoud van zijn speciale opdracht geheel te kunnen verbergen. „Ik maak je er met nadruk op-merksaam op dat deze jonge prins moet worden behandeld met alle onderdanigheid waarop hij op grond van zijn hoge adellijke rang aanspraak kan maken. Hij is van jongsaf om-ringd geweest door de ietwat onder-wetse tradities die aan het Spaanse hof heersen. De generaal staat erop dat hiermee in ieder opzicht rekening wordt gehouden.”

„Misschien mag ik nog even op-merken, kolonel,” vulde de stafofficier aan, „dat dit niet alleen de wens van de generaal is, maar ook van de Britse regering. Een opdracht in die richting is regelrecht uit Londen gekomen, misschien wel uit het kasteel van Windsor.”

De kolonel knikte en wendde zich opnieuw tot Boscowen. „De bijzon-der reden waarom jij dit karwei krijgt op te knappen,” zei hij, „schuilt in het feit dat je grootvader een hertog was.”

Boscowen had bijna een afkeurend gebrom laten horen, maar slikte dit nog net op tijd in. Hij had namelijk gedacht dat de keus op hem was ge-vallen omdat hij zo'n mooie staat van dienst had.

„Waar natuurlijk bijkomt,” zo ver-duidelijkte de kolonel vergoelijkend, „dat jij de juiste instelling hebt voor het uitvoeren van deze hoogst gewich-tige en delicate missie. Je zult er ver-standing aan doen je te laten vergezel-len door de beste sergeant die in je compagnie is te vinden.”

„Sergeant Trott, kolonel,” zei Bos-cowen zonder enige aarzeling. „Die is zo betrouwbaar als de rots van Gibrat-tar!”

„Best, sergeant Trott dan maar,” luidde het antwoord. „Zorg dat je een stel flinke manschappen bij elkaar krijgt. Het is een hoge eer voor je om deze opdracht te krijgen en je hoeft het er niet al te moeilijk mee te heb-ben. Maar wees je er wel van bewust dat er voortdurend Franse verkenners in dat deel van het land rondspoken. Wat er ook gebeurt, die mogen er in geen geval de lucht van krijgen wat wij in ons schild voeren.”

Boscowen klapte zijn hielen tegen elkaar. „Ik zou nog liever sterven dan dat ik dat liet gebeuren, kolonel.”

„Mooi zo. Ik hoop dat dat niet nodig zal zijn. Van onze spionage-dienst heb ik ook gehoord dat zich niet ver hier vandaan een troep woeste bandieten in de bergen schuilhoudt. Je kunt je wel voorstellen, vermoed ik, hoeveel die kerels ervoor over zouden hebben om niemand minder dan een prins gevangen te nemen, want daer-mee zouden ze een prooi bemachtigen die zijn gewicht in goud waard is. Maar ze zullen het waarschijnlijk wel uit hun hoofd laten een gewapend en goed geoefend detachement aan te vallen. Bovendien, ze zijn van onze plannen natuurlijk evenmin op de hoogte als de Fransen. Dat hoop ik tenminste.”

De kolonel keek Fitzjames aan, maar deze haalde zijn schouders op. „Zekerheid over die dingen heeft men nooit, kolonel, maar naar de mening van de staf is het geheim goed be-waard gebleven. Niemand weet even-wel hoe waterdicht het Spaanse hof nu precies is. Er wordt zelfs gemom-peld dat Godoy, de eerste minister, met de Fransen onder één hoedje speelt. Ik zou je daarom willen aan-raden, Boscowen, niemand en niets anders te vertrouwen dan je eigen mensen en je eigen zwaard.”

„Ziezo, dat is dat,” besloot de kolonel. „Ik reken erop dat je detachement morgenochtend vroeg reisvaardig is. Laat je mannen hun beste uniformen aantrekken en zie erop toe dat alles tiptop in orde is. Vergeet niet dat je het bevel voert over een koninklijk escorte, om niet te zeggen over een lijfwacht. Ik kom jullie inspecteren en daarna kun je vertrekken. Je kunt een wagen meenemen voor de bagage, voor het nodige kruis en voor vier dagen aan rantsoenen.”

„Tot uw orders, kolonel,” zei Bos-cowen.

„Boscowen,” zei kapitein Fitzjames, „ik hoop dat het goed tot je is door-gedrongen hoeveel er van jou afhangt. Als er ook maar het geringste gebeurt met de jonge prins terwijl hij onder jouw bescherming staat, ziet het er beroerd voor ons uit. Voor ons alle-maal — en speciaal voor jou!”

WORDT VERVOLGD



Hugo, de zoon van Hans Brucker, vertelt hoe hij werd overvallen, toen hij op zijn slee de kist vervoerde. Even later komt er een bezoeker, die de maker van de marionetten een brief laat zien.

# Drie Rode



WEL, BESTE HANS, IS DIE BRIEF GEEN GOED NIEUWS?

MAX PERUZZI IS EEN BEROEMD MARIONETTENSPELER. HIJ IS DE MAN DIE HEM VROEG OM DE ACHT FIGUREN UIT HET VERHAAL VAN THOR TE MAKEN MET HET OOG OP HET FESTIVAL IN INNSBRUCK. NU LAAT HIJ HEM EEN BRIEF ZIEN, WAARIN HIJ GEVRAAGD WORDT NOG VÓÓR DE PREMIÈRE OP TE TREDEN VOOR DE TELEVISIE.



ONTMOEDIGD MOET HANS BRUCKER ZIJN BEZOEKER VERTELLEN VAN DE OVERVAL OP ZIJN ZON.

HELAAS WEL!

WAT! JIJ GAAT ME TOCH NIET VERTELLEN, DAT AL JE MARIONETTEN VERDWENEN ZIJN?



MAAR... MAAR DAT IS VERSCHRIKKELIJK! DAT BRENGT ME IN EEN AFSCHUWELIJKE SITUATIE! IK HEB CONTRACTEN GETEKEND MET HET BUITENLAND!



ACH, ZE ZULLEN DE DIEF WEL VINDEN!

LATEN WIJ HET HOPEN. JAMMER GENOEG HEEFT HUGO ZIJN GEZICHT NIET GEZIEN.



MAX PERUZZI IS WEG. HANS GAAT TERUG NAAR ZIJN ATELIER, MAAR HIJ IS MOEDELLOOS.

ARME PAPA!

HET LUKT MIJ NOOIT IN EEN ZO KORTE TIJD NIEUWE POPPEN TE MAKEN.



DEZEELFDE AVOND NOG MOET HIJ NAAR EEN RECEPTIE TER GELEGENHEID VAN HET VIJFENTWINTIGJARIG AMBTSJUBILEUM VAN DE BURGERMEESTER.

IK KAN DE UITNODIGING NIET AFSLAAN. GAAN JULLIE MEE, LOTTE EN SYLVAINES?

GOED. WIJ GAAN ONS VERKLEDEN.



TEGEN HET VALLEN VAN DE AVOND GAAT HANS BRUCKER MET DE BEIDE MEISJES IN HUN MOOISTE KLEREN DE DEUR UIT.



# Marionetten



DE BURGEMEESTER, HERBERT VON STENLIN, ONTVANGT HANS BRUCKER ALLERHARTELIJKST.



MEVROUW VON STENLIN PRAAT MET LOTTE EN SYLVAIN.



IK BEN BLIJ KENNIS MET JE TE MAKEN. KOM, DAN GAAN WE IETS GEBRUIKEN.



MAAR OP DAT MOMENT...



JOSEF TREBERFIELD HEEFT DE HELE DAG DE GROOTSTE ZORG BESTEED AAN EEN PRACHTIGE TAART. HIJ ZET HEM IN EEN MAND EN VERTRUWT HEM TOE AAN ZIJN BEDIENDE.

VLUG, MARTHA, EN DENK EROM: VOORZICHTIG, HOOR!

JA, MENEER



MARTHA STAPT STEVIG DOOR EN BLIJFT DICHT BIJ DE HUIZEN OM UIT DE SNEEUW TE LOPEN.



MAAR ALS ZIJ ONDER DE POORT VAN „DE DRIE VUREN” LOOPT...

OH!



HELP! HELP!



IN HET SCHIJNSEL VAN DE DRIE LANTAARNS HANGT EEN RODE POP TE WIEBELEN IN DE WIND.





# De club van vijf

in:







Onze vrienden  
worden  
door een politieagent  
aangehouden...



TERWIJL DE HELE TROEP IN DE CEL  
ZIT, GAAN WIJ EENS KIJKEN, HOE  
HET MET BALTHASAR EN PIOEN  
STAAT.





# Huckleberry Finns





# avonturen

door Mark Twain





# DINKIE

DOOR CAROL VOGES







# de MAN van STAAL

ARCHIE BEVINDT ZICH AAN BOORD VAN EEN BOOT, DIE DREIGT VAN EEN WATERVAL TE STORTEN. OP DAT MOMENT VERSCHIJNT DE GEHEIMZINNIGE KEVER...



HET IS EEN SOORT MACHINE EN ZE GAAT RECHT OP ARCHIE AF!

WACHT, IK HEB EEN IDEE!

TED BEDIENT VLUG ZIJN ZENDER EN...



VANG HEM IN JE LASSO, ARCHIE, EN TREK JEZELF ERAAN OMHOOG!



GOED ZO! HOU VAST NU!











# wie puzzelt er mee?

Oplossing van de kruiswoordpuzzel  
uit het vorige nummer

VONK AMBT  
K M ELK A S  
OEVER EIKEL  
L E KAR E E  
KERS N KNI E  
E PRIMA E  
ARIA M MERG  
K D KOP M R  
TROON AKELA  
E O OOG L P  
SLOT ERTS

## GEVLOCHTEN TOVERVIERKANT

In dit ruitpatroon moeten acht  
woorden worden ingevuld, elk van  
vier letters. Je begrijpt, dat je deze  
letters dus telkens in de vier  
opengelaten hokjes moet plaatsen.



Je krijgt hieronder de omschrij-  
vingen van de gevraagde woorden,  
maar... niet in de juiste volgorde.  
Die moet je namelijk zelf vinden  
en wel zo, dat je de woorden  
straks niet alleen van links naar  
rechts, maar ook van boven naar  
beneden kunt lezen. Moeilijk,  
maar te proberen.  
— Laagje tussen schors en hout.  
Ook wel harde schil van een

peulvrucht  
— Verkorting van Helena  
— Vertaler; woordvoerder voor  
anderen  
— De stand der edelen  
— Reeks van bij elkaar behorende  
dingen; een paar  
— Zwaar stuk timmerhout  
— Middel van vervoer  
— Slag, die een kort fel geluid  
maakt

Als je in deze figuur de woorden  
volgens de hier gegeven omschrij-  
vingen invult, verschijnen in de  
drie verticale rijen, die met cirkels  
aangegeven zijn, namen van levens-  
middelen.

- 1 Lengtemaat
- 2 Zwelling die ontstaat na stoten  
of vallen
- 3 Gewrichtsknobbel
- 4 Afkorting voor alternatief (be-  
tekent: afwisselend, naar keuze)
- 5 Plant met gespoorde bloemen
- 6 Toestel voor het geven van  
alarmsignalen

## INVULPUZZEL



## HOE VER BEN JIJ AL MET JE VERZAMELING?



Bij elke 4 pakjes Slagersgoud Margarine krijg je nog  
steeds een zakje met de prachtigste postzegels gratis.  
Je weet, er zijn meer dan 3000 van een heleboel vreemde  
landen. Spaar ze allemaal! Vraag Moeder of ze meteen  
even Slagersgoud Margarine haalt.

Gratis postzegels alleen bij

**SLAGERSGOUD MARGARINE**

(die je Moeder in alle slagerswinkels kan kopen)

'n Duyvis-Benninga-product.





# Alona Wildebrab







Voor Nederland: Redactie en administratie: Massaplein 3, Haarlem. Abonnementsprijs: 30 cent. Losse nummers: 40 cent.

Voor België adres: N.V. Tijdschriften Uitgevers Maatschappij, Van Schoonbekestraat 36, Antwerpen. Prijs: 5 frank.

Bij betaling van abonnementsgeld: postrekening 682400 t.n.v. Sjors van de Rebellenclub, Haarlem. A.u.b. vermelden: abonnement per post of per bezorger